

# FRA HOLBÆK AMT

## Mindre Meddelelser

---

### Afskrift af et Brev fra Herredsfoged Ad. Meinert, Holbæk, af 18. Oktober 1879 til Justitsraad Kolbye, Stenhus

(Meddelt af fhv. Bestyrer V. Kolbye, Maribo)

„Min gamle Principal, Birkedommeren paa Amager, Eratsraad v. Osten, bestemte sig engang til at give et Orgel til *Storemagleby Kirke*, hvilket jo var en meget uinteresseret Gave, da Manden, som bekendt, var stokdøv, item til i Dagens Anledning at give en Frokost i sit Hjem, hvilket jo for en Enkemand, der, naar det kom høit, gav en Kop Chokolade; var en uvant Sag. Eratsraad *Holmblad*, den rige Fabrikant af Kort, Stearinlys og Olie, opholdt sig i mit Paahør over de mange Ophævelser, Birkedommeren gjorde over sin Frokost; „han løber omkring og spørger Enhver om sin Frokost, først havde han tænkt at give den varm, men nu skal den nok være kold o. s. v.“ Jeg maa tilstaae, at jeg strax fandt, at *Holmblad* havde Uret, men jeg er jo ogsaa en værdig Efterfølger af v. Osten, lever tilbageholdent som han og maa ofte renunciere paa Tilfredsstillelsen af mine gjæsteventlige Hensigter. Seer De min kjære Hr Justitsraad, det var dog *Holmblad*, der bevægede mig til ikke nærmere at gaae ind paa det paatænkte lille Selskab paa Tirsdag, men han havde jo Uret, og det var v. Osten, som fik mig til at spørge Deres elskværdige Frue om Fisken, hvad jeg ogsaa gjorde med god Villie i Forvisning om et godt Raad, som jeg ogsaa vil benytte. Men ydermere er det v. Osten, som faaer mig til at tilfoie, at det kun er et lille Selskab i Anledn. af min Fødselsdag og at min Broder har meldt sig fra *Tostrup Præstegaard* med sine Damer i Anledning af Dagen, at jeg ellers kun har inviteret Pastor Petersen og hjemmeværende Datter og saa Dem, Deres Frue og Datter, paa hvis Nærværelse, jeg derfor sætter megen Pris, at der derfor kun bliver er godt dagligdags Maaltid og at en Frakke vist vil være tjenligere end en Kjole, paa Landet helst og naar Selskabet ikke er større.

Holbæk, den 18. October 1879.

Venskabeligst

Ad. Meinert.

Velbaarne Hr. Justitsraad Kolbye

Brevskriveren, *A. P. Th. Meinert*, tidl. Borgm. og Byfoged i Ribe, beskikkedes 1868 til Herredsfoged i Merløse og Tuse Herreder og havde som saadan sit Kontor i Holbæk, men han boede, i hvert Fald en Tid, i Dragerup og spadserede daglig Turen til Holbæk. Jeg har ikke kunnet faa fat paa en „juridisk Stat“, fra den Tid, der vel kunde give Oplysninger. Han har formentlig (efter private Kilder) haft Hustru og mindst 1 voksen Datter.

Om hans Forældre se nedenfor.

Om de nævnte Gæster kan jeg efter „Elvius“: Præster oplyse: Pastor *Petersen* maa være fra Asmindrup, Præst dér fra 1873—? født 8.-5. 1820 gift 1854 med *Karen Motzfeld* f. 2.-7. 1822 død 27.-9. 1878. Det er Forklaringen paa, at Datteren inviterer og ikke Fruen.

Broderen *Andreas Evald Meinert*, født i Kbhvn. 23. 12. 1821.

Fader: *Nicolai Jonathan Meinert*, 1791—1877. Grosserer, Raadmand, R. af Db., Moder: *Mette Christine Tang*.

Præst i Tostrup og Uggerløse, Merløse Herred, fra 31. 12. 1877, gift 17. 3. 1859 med *Agathe Bøggild*, født 5.-10. 1830. Han var en lærd Mand. En Broder, *Alfred*, var ogsaa Præst, og to Søstre var gift med Præster.

Justitsraad *Kolbye*, 1820—84, boede paa Stenhus ved Holbæk, som han havde bygget 1868 (senere Hovedbygning i den nuværende Kostskole). Han var, hvad man nu vil kalde Sparekassedirektør for Holbæk Amts Sparekasse.